

munke posten

1968

Munkegade Skoles Elevforening

FYLLDER 40 ÅR

I den anledning vil vi genopfriske foreningens start og lidt af dens historie fra start til nu. Kilderne har vi i forhandlingsprotokollen, der starter med lærer H. L. Andersens (»Fippe«) sirlige skrift. Vi har anbragt H. L. Andersens og V. Hørslev-Nielsens portrætter her på forsiden, de er malet af lærer Thruemøller — og der er anbragt her, fordi de to var skolens repræsentanter i elevforeningen fra dens start 1928 og til 1955 — H. L. Andersen fra 1928 til 1932 og Hørslev-Nielsen fra 1932 til 1955. Uden disse læreres interesse og ildhu for foreningen havde der næppe været noget 40-års jubilæum nu.

Men lad os lytte lidt frit til beretningen om foreningens start.

Tanken om at danne en elevforening blev udtrykt allerede i 1917, da arkitekt Wier ved festen for overlærer Knud Christensen den 8. juli talte for en sådan dannelse. Foreningens midler skulle gå til fattige borgerskoleelevers videreuddannelse efter den almindelige skoletid. Der kom ikke noget ud af det — men Real A 1918 holdt 10-års jubilæum i 1928 på Mejlborg, og de kunne ordne sagen.

Her foreslog daværende forvalter Kay Jensen at danne foreningen; der blev nedsat et udvalg til at indkalde til stiftende møde, og den 15. maj 1928 lød



H. L. Andersen



V. Hørslev-Nielsen



18. juni 1945. — Da skolen vendte tilbage til Munkegade efter «ufrivilligt» ophold i Frederikssalle.



Eleveforeningens daværende formand, afdelingsbestyrer Alfred Jensen, foretager afsløringen af mindepladen 28. august 1954.



I gamle dage gik skolens udflugter altid til Kalø. For eleverne fra den tid vil dette billede opfriske den festlige stemning, der prægede disse begivenheder, — fra fanen førtes op i skolegården om morgenen, marchen med orkestret i spidsen til midtermolen, hvor en af Aarhusbugtens Dampskibsselskabs små dampere lå klar, til man ovenpå en dejlig dag atter var tilbage i havnen om aftenen, mens raketter udvekslede hilsener fra skib til molen, hvor forældre i hundredvis ventede. Billedet her er taget fra udflugten 1918 og viser skolens daværende orkester ombord på damperen.

Man ser fra venstre:

Gunnar Jensen, Aksel Højsgaard, Rich. Thorsson, Carl Egelund, Leo Kæraa, Knud Eriksen, Kaj Hansen, Holger Schmidt, Harry Laurson, Thorkild Riis, Otto Schmidt og Adam Jacobsen.

så startskuddet i skolens gymnastiksal — der var mødt ikke mindre end 300 gamle elever op.

Det var lærer H. L. Andersen, der bød velkommen, og det var overlærer K. P. Christensen, der var dirigent. Den gamle overlærer Knud Christensen blev udnevnt til foreningens æresmedlem.

Derefter blev der vedtaget love — der er ikke ændret ret meget i dem — dog noterer man alligevel de gyldne tider, da kontingentet var 1 kr. de fem første år og derefter 2 kr. Man bedes meget bemærke, at kontingentet nu er 7 kr. for de første 5 år og derefter 15 kr. Husk at indbetale dem. Vi har brug for dem.

Foreningens første formand blev forvalter Kay Jensen; derefter har formandsposten været besat på følgende måde: Kay Jensen, som sagt, fra 1928—34, prokurist Kn. Kristensen fra 1934—35, amtsstuefuldmægtig R. Vistisen fra 1935—1943, afdelingsbestyrer Alfred Jensen fra 1943—1955, direktør Kurt Hansen fra 1960—1965 (der var jo her en død periode på ca. 5 år, men direktør Kurt Hansen skal sammen med viceskoledir. Dethlefsen, som dengang var skolens inspektør, have megen ære for foreningens genopblomstring) og så nu pastor A. K. Baunsgaard fra 1965.

Eleveforeningens første bestyrelse bestod foruden Kay Jensen af fabrikant C. Hammerschmidt, bankdirektør O. G. Falsing og kontorist Axel Højsgaard. Suppleanter var overretssagfører A. Dam-Krogh, blikkenslagerm. Hans Salling og maskiningeniør Axel Christiansen. Til revisorer blev valgt Johan Richter og Birger Gade.

Jeg har talt med et af disse første bestyrelsesmedlemmer, nemlig nuværende ekspeditionschef på Aarhus Oliefabrik Axel Højsgaard, der fortalte om hyggelige bestyrelsesmøder i Hammerschmidts smukke hjem, hvor Højsgaard ikke blev træt af at beundre de smukke malerier. Også Højsgaard fremhæver lærer H. L. Andersens vældige indsats for foreningen i de første år og fortæller, at Højsgaards klasse, årgang 1921, nu glæder sig til 50-års jubilæet; klassen har været samlet ved de andre store jubilæumsår. Vi bringer på denne side et billede, hvor Axel Højsgaard er med — det var på en af de gode udflugter, skolen havde til Kalø. På billedet er der flere navne, som gamle Munkegadedrenge vil nikke genkendende til.

Mange bestyrelsesmedlemmer har været med i foreningens arbejde siden da. Mange har gjort et stort arbejde for at fastholde sammenholdet mellem Munkegadedrengene, og vi er dem stor tak skyldig. Mange af dem er ikke mere, men de der lever endnu vil

sammen med os her ved 40-års jubilæet glæde sig over, at elevforeningen stadig er virksom og ikke har glemt sit formål, der stadig er at styrke båndet mellem tidligere elever i Munkegades skole og bevare forbindelsen til skolen.

Elevforeningen har deltaget aktivt i de store begivenheder, skolen har været ude for, både på godt og ondt. Tyskerne beslaglagde skolen i 1943; der måtte undervises i Frederiksalles skole, men den 18. juni 1945 gik turen hjem igen til den gamle skole, og over 100 af elevforeningens medlemmer deltog i marchen hjem.

Elevforeningens medlemmer var selvfølgelig også stærkt engageret i skolens 100-års jubilæum i 1947, som havde overvældende deltagelse, lige fra marchen fra Domkirken med Brandmændenes orkester i spidsen og til den store fest i Aarhus-hallen om aftenen med over 1700 deltagere.

Lørdag den 28. august 1954 blev på elevforeningens initiativ afsløret en mindeplade på skolen over de syv faldne elever fra Munkegades skole. De havde givet deres liv under besættelsen i modstandskampen. Elevforeningens daværende formand Alfred Jensen foretog afsløringen, som også ses andetsteds i bladet.

Andre dage trænger sig på, men vi nøjes her med at erindre om skolebygningens 75-års jubilæum, som fandt sted den 2. marts 1965. Om dette har viceskoleinspektør Erik Askel skrevet i Munkeposten 1966.

40 år er gået nu — men elevforeningen står stadig for det samme — at styrke bånd mellem skole og elever, og så er elevforeningen jo også det sted, hvor man kan samles og snakke med de gamle klassekammerater. Jeg tror, at planlægning af jubilæumsfester ofte er blevet til blandt foreningens medlemmer på en generalforsamling eller ved anden sammenkomst.

Vi fortsætter arbejdet, og jeg er sikker på, at så længe der er Munkegadedrenge, der synes, de havde det rart i Munkegades skole, og piger med, nu da det forlængst er blevet en fællesskole — så længe vil elevforeningen have noget at arbejde for — og det skal nok blive til flere gange 40 år.

A. K. Baunsgaard.

Bestyrelsen:

Pastor A. K. Baunsgaard, Ormslevvej 56, Viby J.
Bankfuldm. Poul Hvid Jensen, C. F. Ågårdsvej 34,
Højbjerg.
Fabrikant Randlev Rasmussen, Vesterbrogade 1.
Ekspeditionssekr. B. Klercke Rasmussen, Rostrupsv. 9.
Skoleinspektør Sv. E. Bang-Sørensen.
Lærer L. Winkler.

*Som alle modtagere af Munkeposten kan se,
er der i bladet indlagt en giroblanket.*

Når nu bladet er læst

— med større eller mindre interesse —

vær så så venlig at gå på posthuset

og send os de 15 kr. som kontingent for 1967.

15 kr. for gamle elever — 7 kr. for de

sidste 5 årgange.

Vi er ikke velhavende i foreningen,

og vi vil gerne fortsætte

med legatuddeling på skolen

og også gerne være med til at foretage

nye fremstød til gavn

for sammenholdet i foreningen.

Vi siger tak og på gensyn den 22. maj

til 40-års jubilæum på Hotel Royal.

Bestyrelsen.

Regnskab for 1967-68

	Indtægter kr.	Udgifter kr.
Overført beholdning	1.384,02	
Indgået kontingent	3.078,00	
Betalt af annoncørerne	400,00	
Indvundne renter	26,98	
Gave, årgang 1932	140,00	
<i>Udgifter:</i>		
Munkeposten		2.052,95
Generalforsamlingen		1.070,95
Præmier ved skolens afslutning		570,00
Girokort		85,45
Julestue på skolen 14/12-67		652,66
		<hr/> 4.432,01
<i>Beholdning pr. dato:</i>		
Sparekassebog med Spare- og		
Lånkassen i Århus	512,70	
Postgiro	31,19	
Kontant	53,10	596,99
		<hr/> 5.029,00

Århus, den 5/2-68.

Hvid Jensen.

Regnskabet revideret. — Girobeholdning afstemt med kontoudtog pr. 5/2-68. Sparekassebeholdning afstemt pr. 8/2-68. Kassebeholdning pr. dato.

Århus, den 6/3-68.

C. Jessen. B. Schou.

25 OG 40 ÅRS JUBILARER



Lørdag den 30. marts mødte 77 gamle Munkegadedrenge af årgangene 1928 og 1943 i skolegården og tog opstilling på nøjagtig de samme pladser som dengang. Anført af 6 »gamle« lærere gik vi til morgensang i skolens sangsal og glædede os over, at denne gamle tradition stadig lever. Efter velkomst af skoleinspektør Sv. Bang Sørensen talte E. Jaquet og Ib Bjerregaard, der bragte en hilsen fra årgangene 1928 og 1943 til skolens lærere og elever af i dag.

Ved den efterfølgende rundgang på skolen iagttog man med stor interesse skolens mange nye aktiviteter, og vi konstaterede, at Ny Munkegades skole ikke blot er vor gamle skole med mange gode traditioner, men at den også er fremtidens skole, parat til at modtage og dygtiggøre fremtidens unge i pagt med tiden og efter moderne undervisningsprincipper.

Vi ønsker skolens ledelse, lærere og elever held og lykke i tiden fremover.

Kl. 9 samledes vi til morgenkaffe i skolens bibliotek, hvor skolebetjent C. Milling Sørensen og frue havde fremtryllet

et dejligt morgenbord. Her talte elevforeningens formand, pastor A. K. Baunsgaard, og repræsentanter for de to årgange takkede for den strålende modtagelse, vi fik på skolen.

Vi siger endnu engang tak for de hyggelige timer.

For årgang 1928 real b var der arrangeret frokost i »Den gamle By«s restaurant. Her var der højt humør, og man mindedes gamle lærere, og deres eneste nulevende lærer, overlærer J. Filskov Christensen glædede dem med sit besøg.

Samtidig tre klasser af årgang 1943, ialt 57 gamle elever, 7 »gamle« lærere, repræsentanter for skolen og elevforeningen, deltog i en frokost på Sjette Frederiks kro. Jørgen Leth Hansen havde til dagen skrevet en festlig sang med »hip« til lærerne, og den gjorde ligesom viceinspektør Askels vise om skolen før og nu stor lykke. Der blev holdt mange taler, bl. a. af samtlige lærere, af skoleinspektøren og af elevforeningens formand.

Mødet med kammerater og lærere var en stor oplevelse, og vi håber, at efterfølgende årgange fortsætter denne gode tradition.

P. H. J.

3 - af dem fra 1928

I a-klassen, der startede i I mellem 1923, fuldførte kun ca. halvdelen løbet indtil realeksamen 1928. To gik til gymnasiet, andre sprang fra, så snart der var chance for at få en læreplads. Det var i de år meget svært at finde en åben dør til erhvervslivet. Statsbanerne lukkede således døren i for trafikelever i 1928. Erhvervsvejledningen var privat, tilfældig og utilstrækkelig. Fire af os valgte, efter nogen tøven, at forsøge os på lærerhvervet. Vi havde skrevet til en »munkegadedreng«, der gik på seminarium og snart skulle tage lærereksamen, og havde fået det svar, at vi trøstigt kunne gå ind i læreruddannelsen, hvis vi »føjte kaldet«. En sådan følelse havde vi ganske vist ikke mærket meget til. (Vi ville jo bare prøve en dør og se, om den gav efter.) Det gjorde os noget urolige; vi kunne jo ikke vide, at dette patetiske udtryk: »føjte kaldet« var et tidsfænomen, der var ved at forsvinde sammen med matrostøjet. Vi meldte os trods usikkerheden hos K. P. »Det bliver lærerne nok ikke alt for begejstrede for«, råbte han. Sagen var den, at vi

skulle gå til praktik nogle timer ugentlig i det såkaldte præparandår inden evt. optagelse på seminariet. Vi blev imidlertid velvilligt modtaget og udmærket vejledet af lærerne. A. Thru-Møller ledede vort studium på en fornøjelig og inspirerende måde. J. C. Filskov Christensen vil jeg gerne ved denne lejlighed takke for fremragende og tålmodig pædagogisk vejledning.

På billedet er vi grupperet omkring vor afholdte tegne- og naturhistorielærer Sigfred Knudsen, hvis botaniserkasse drengene fyldte med sten på de årlige udflugter (hvis det ikke blot er en fornøjelig myte!). Men klasselærer for os var først »Alterdegnen« H. C. Holm med den pyntelige skønskrift med kruseduller og gesvejsninger Han udmærkede sig for øvrigt ved at kunne »spille« samtlige Hostrups komedier, indbefattet sangene. Senere havde vi Valdemar Holst, der engang vakte vor forbitrelse og forargelse, da han ikke ville tro på, at Folkeforbundet kunne forhindre en ny storkrig.

Alle vore lærere var begavede og farverige personligheder, der var blottet for smålighed. Selv om den hærkning, de efter tidens parole udsatte os for, ikke altid var lige vellykket, mindes vi dem med glæde og taknemlighed.

*Kaj Andreassen (Real a, 1928),
lektor på Marselisborg seminarium.*



Her er real a 1928, da den var II ma 1924. Klasselæreren er Sigfred Knudsen, Kaj Andreassen er nummer to fra venstre i forreste række.

1928 forlod — som hvert år — et kuld realister Munkegades skole med de lyseste forhåbninger til fremtiden. Indehaverne af de højeste kvotienter havde som sædvanlig kunnet indkassere den traditionelle virak — også uden nævneværdig misundelse fra kammeraternes side. Gennem årene var vi jo blevet indpodet, at en »Munkegadedreng« i kraft af sit tilhørsforhold til skolen var forudbestemt til »alt stort og godt heneden«. Kun de, der på grund af beskednere regne- og stavefærdigheder eller svagere miljø ikke havde formået at kravle over den 5 år tidligere opstillede barriere, kunne gøre krav på en vis medfølelse. De bar jo ikke »det rigtige slips«.

Man reflekterede vel ikke videre over det. Dels traditionelt, dels fordi man selv var med i båden, og dels fordi skolen også dengang var en god skole, selv om den ikke formåede helt at frigøre sig for en eksklusivitet, som dengang ligesom hørte sig til, og som givet florerede langt vildere andre steder.

Når begrænsningerne er nævnt, skal det understreges, at der på skolen herskede en relativ stor frihed og en velgørende sans for ikke at fortabe sig i småtteri, og der er næppe tvivl om, at det store flertal af elever befandt sig godt og i større eller mindre grad prægedes heraf.

En naturlig følge var oprettelsen af elevforeningen i 1928 til videreførelse af kammeratskabet og forbindelsen med skolen. Det er mit indtryk, at den som næsten alle foreninger i vor tid har gennemløbet diverse kriser, men at den også nu i 40 års alderen har rimeligt håb om overlevelse i god form. Måske gør man klogt i at erkende, at så meget kalder på menneskene i dag, at det ikke er realistisk at forlange eller vente aktiv deltagelse fra et flertal af tidligere elever.

I et tilbageblik falder man vel ofte for den fristelse at placere fortid og nutid i et vist modsætningsforhold uden en rimelig påvisning af mellemtidens udvikling. Der kan peges på visse markerede begivenheder, hvis mulighed vi fra 28 ville have forsvoret. Jeg tænker her på pigernes indtog i det i hvert fald udadtil stærkt erklærede mandssamfund, og jeg tænker på den ligelige fordeling af alle skoleformer på samtlige byens skoler. Men disse begivenheder har fundet sted i takt med det ændrede samfundssyn og den ændrede samfundsstruktur, og de medførte derfor ikke på forhånd frygtede komplikationer. Tvært imod, skolen har vundet derved.

Som tidligere elev på vor »gamle« skole og nu som leder af en af Munkegades skole tidligere underleve-



Hans Pedersen.

randører, men nu ligeberettiget samarbejdspartner, har jeg haft god mulighed for at betragte skolen fra forskellige vinkler og afstande. Det er min opfattelse, at bortfaldet af tidligere privilegier uden selvmedlidenhed eller forurettelse er blevet optaget af skolen som en udfordring til også på de nye områder at være med i forreste række. Var og er »Munkegadeånden« alligevel andet og mere end en fiktion?

I 1968 forlader — som stadig hvert år — et kuld unge mennesker skolen med de lyseste forhåbninger til fremtiden. De krav, de vil møde, er bestemt ikke mindre end dem, vi blev stillet over for; men de større muligheder, de har haft i retning af at udvikle selvstændighed, modenhed og specielle evner, gør dem bestemt heller ikke mindre egnede til at honorere dem.

Som vi har de oplevet et godt kammeratskab og følt sig nært knyttet til skolen, og det skal være mit jubilæumsønske, at elevforeningen fortsat vil kunne fungere som den institution, hvor kammeratskabet vil kunne videreføres, og hvor det summer om ørene med: »kan du huske . . .«

Hjertelig til lykke med de fyrre!

Hans Pedersen,
skoleinspektør ved Samsøgades skole.

Tanker ved et 40 års jubilæum

En dag kommer et privatbrev mellem den almindelige forretningskorrespondance. Skriften er ukendt, men virker dog alligevel kendt — lidt nysgerrig? Ja.

Brevet er fra en gammel klassekammerat med opfordring til at arrangere en sammenkomst i anledning af, at det er 40 år siden klassens afgang fra skolen. Jeg regner efter — 1928—1968 — det lyder utroligt, men det er rigtigt.

Næste reaktion: Har du tid — gider du — hvad siger »de andre«.

Så hænger man der, »de andre« siger nemlig ja — og kan du huske? Trods almindelig travlhed har man alligevel tid til at huske, og man kan slet ikke forstå, at man har haft tanken »gider du«!

Hvad er årsagen til, at vi kunne samles på 25 års dagen og nu igen på 40 års dagen.

Er det skolens ånd, kammeratskabet i klassen, gode lærerkræfter eller almindelig sentimentalitet?

Det sidste forslag tror jeg, vi kan strege, så gamle er vi trods alt ikke.



Walter Møller.

Derimod tror jeg, at en kombination af de 3 førstnævnte forslag binder klassen sammen endnu 40 år efter afgang fra skolen.



Og her er real b 1928, som III mb 1925. Klasselæreren er H. L. Andersen, også kaldet »Feppe«, elevforeningens første sekretær.



1928-holdet fejrer 25 års jubilæum på skolen med deres gamle lærere, Hørslev-Nielsen og »Fille« på fløjene.

Abstrakte ting er vanskelige at definere, og man skal selv have været »Munkegadedreng« for at forstå, hvilket privilegium det er, at have gået i denne byens eneste mellem- og realskole for drenge. En skole, der blev ledet i en ånd, der på den tid var enestående, og med en lærerstab, der for størstedelen forstod at være kammerat med eleverne uden at disciplinen blev ødelagt.

Nu 40 år efter står mange af disse lærere lyslevende i erindringen:

»K. P.«, den myndige, stoute leder med det lune smil i øjenkrogen, selv når der skulle stilles til »klø« på kontoret.

Hørslev-Nielsen og »Fille«, der på hver sin rolige facon forstod at gøre de mere tekniske fag interessante og levende for os elever.

»Wolle«, der kunne få os til at udføre det utrolige i gymnastiksalen bare ved et lille »niv« i låret, og som var den eneste gymnastiklærer i byen, der underviste i cricket.

Men over alle i erindringen står »Fippe«, vor strålende klasselærer, der time efter time — år efter år kunne øse af sin kolossale viden og med et temperament og et usædvanligt rigt gloseforråd kunne få os elever til at sidde »musestille« i timerne og med åben

sind føle den dybeste beundring og den største begejstring.

Han havde klassen i sin hule, gigtsvage hånd og stod altid på vor side, for vi var jo »hans drenge«, men han var så sandelig også vor lærer.

»Fippe« var vel indirekte skyld i vort gode kammeratskab, der gav sig udslag i, at klassen altid stod, som et samlet hele ved arrangementer, ved forhandlinger med skolen og i samarbejdet med vore lærere.

Skolens ånd er vel nok det vanskeligste at definere. Jeg vil mene, at den er skabt af: Skolens leder og lærerstab, elevernes stolthed over deres skole, skolens alder og traditioner, og at det var en drengeskole for små mandfolk.

Jeg har gennem mit arbejde haft forbindelse med et meget stort antal mennesker og mange gange ved samtaler pludselig fået den tanke: »Han er fra Munkegades skole«, og når jeg så spurgte, svarede vedkommende næsten altid med stolthed i stemmen: »selvfølgelig«.

Vi Munkegadedrenge kan ikke lide at prale, men kan vi ikke være enige om, at såfremt vi ikke var fra Munkegade, så ville vi skamme os.

Vi møder talstærkt op den 30. marts.

Walther Møller, inspektør, Århus Stadion.

Ny Munkegades skole

Af

skoleinspektør S. E. Bang-Sørensen

- 40 år efter

Den 28. februar var det 78 år siden, man indviede den skolebygning, som siden har huset Ny Munkegades skole.

Da den nye bygning stod færdig i 1890 indeholdt den 12 almindelige klasseværelser på 1. og 2. etage, 2 mindre klasseværelser i loftets gavlender samt en gymnastikbygning. Senere forbedredes skolen på flere måder. Der indrettedes således i 1907 en »badstue«, i 1908 et lille fysik- og kemilokale. Fra 1901 tog skolen pladsen på Galgebakken i brug til »ordnede lege«. Det skal også nævnes, at skolen i 1916 fik elektrisk lys — tidligere anvendtes gaslys.

Tilbygningen og forandringer er så at sige gået slag i slag, og fra nyere tid kun med en længere pause på grund af 2. verdenskrig. Inden for de sidste 15 år har skolen fået indrettet 2 gymnastiksale, et nyt

og moderne bibliotek — og sidst et nyt og godt formningslokale. Hele skolen har gennemgået en smuk modernisering.

Mange gamle elever — der ikke har været på skolen siden deres skoletid — har svært ved at kende den gamle skole.

Skolen har nu fået bygninger og lokaler, der svarer til de krav, som undervisningen i dag stiller til en skole. Men vi har stadig ønsker om forbedringer og udvidelser — skønt det er meget vanskeligt at foretage udvidelser — der er ganske simpelt ikke plads.

Mange gamle Munkegadedrenge husker deres gamle skole som en eksamensskole, og så langt tilbage som 1910 dimitteredes de to første klasser med mellem-skoleeksamen.

Gamle elever husker også deres gamle skole som en



Lærerpersonalet på Ny Munkegades skole 1968.

drengeskole — men vi har nu både drenge og piger, idet skolen i 1956 indskrev de første piger, således at skolen nu er en fællesskole, og i dag har vi ca. 200 piger og 200 drenge.

Ny Munkegades skole har i dag en hovedskole (1.—7. kl.) med 2 klasser på hvert alderstrin. Desuden har vi 1., 2., 3. real og 8., 9. og 10. klasse. Man kan således gå ud fra skolen med realeksamen efter 3 år og med statskontrolleret eksamen efter 9. og 10. klasse. Den opbygning har skolen i dag. Om den vil

bevares er svært at sige — flere skoler har lavet 10 års enhedsskole.

Skolen er stadig, hvad man kalder, en »lille« skole. Det kan vi kun være glade for.

Ny Munkegades bygning vil stå i mange, mange år fremover, og lokalerne vil blive vedligeholdt og moderniseret i pagt med tiden, og hver dag vil mange elever og lærere færdes her.

Vi håber, at skolen må være i stand til at opfylde de krav, der stilles til den.

Elevforeningen meddeler

Som meddelt andetsteds i bladet holder vi jo i år 40-års jubilæum i foreningen. Bortset fra en mindre periode har Munkegade Skoles Elevforening fungeret udmærket, og jeg tror da, at den har løst sin opgave flere gange, ved at have været et udmærket bindeled mellem gamle elever og også mellem disse og skolen i de senere år.

Det er rart at se, at så mange jubilarer søger op på skolen i år, såvel 25 som 40 års jubilarer — vi er sikre på, at de har haft en god dag ud af det på skolen og i deres samvær andet sted. — For elevforeningen var jeg selv med, og jeg ved, at også skolens ledelse og lærere sætter pris på disse besøg.

Det være sagt herved til kommende jubilarer.

Så var jeg med til afslutningen på skolen for som sædvanlig at overrække legater fra elevforeningen til de elever, som skolen havde udpeget dertil. Det er altid festligt at være med der og ligeledes til juleafslutningen, hvor jeg talte igen i år, og havde den fornøjelse at være med bagefter sammen med lærerne til lidt festligt komsammen. Forbindelsen mellem skolen og elevforeningen styrkes givetvis ved disse ting.

Den aftalte fest på skolen med de afgangende elever blev også holdt som planlagt — vi havde i år kaldt det en julestue, og traktementet og pyntning af borde var holdt i julens tegn — æbleskiver og klejner og dekorationer på bordene — alt festligt serveret og arrangeret af skolebetjent Carlo Sørensen og hustru. De er flinke til at gøre noget, når vi kommer. De unge var mødt fint op — de gamle blev tildels væk — det er aldrig let at vide hvorfor — men mon ikke de spændende fjernsynsudsendelser med tilknytning til valget havde en del af skylden?

Vi forsøger at fortsætte disse fester, som selvfølgelig belastet budgettet — men som også holder kontakten vedlige med de nye medlemmer, som elevforeningen nødvendigvis må have for at kunne fortsætte.

Så har vi i bladet denne gang taget en medlemsliste med



Også i dette skoleår har vi haft et glimrende samarbejde med elevforeningen. Generalforsamlingen, dagen før Kristi Himmelfartsdag, på hotel Royal var som sædvanlig særdeles hyggelig og vældig fint besøgt.

Ideen fra sidste år med en aften på skolen for gamle elever blev i 1967 afholdt i december. »Julestuen«, havde bestyrelsen kaldt den aften. Der var julepynt og lys på bordene — der var bagt æbleskiver og klejner, og der blev holdt juletale — en god aften — meget velbesøgt af de elever, der havde forladt skolen for få år siden, men hvor var de »gamle« drenge? Var det tiden? — Vi håber, at nye kommer næste gang bestyrelsen kalder.

Til slut vil skolen gerne ønske til lykke med de 40 år — det er enestående, at foreningen har kunnet eksistere i så mange år. Vi er meget glade for dette samarbejde, og vi takker de »gamle drenge«, der vil gå ind i bestyrelsen og tage del i arbejdet, og også for at »gamle drenge« slutter op om foreningen.

Håber på fortsat godt samarbejde. Gamle elever er altid meget velkomne på Ny Munkegade.

Sv. E. Bang-Sørensen.

— på grund af 40-års jubilæet. Vi regner med, at alle aktive er kommet med, og at medlemsantallet vil stige i kommende år — jeg selv er ikke i tvivl herom.

Så vil jeg gerne sige tak til skolens ledelse for den store interesse for elevforeningens virke og opfordre jer alle til at møde op her til vort 40-års jubilæum på Hotel Royal onsdag den 22. maj kl. 20. Der bliver nok lidt at snakke om.

A. K. Baunsgaard.

1928-1968

Ordinær generalforsamling

i Munkegade Skoles Elevforening

afholdes onsdag den 22. maj kl. 20 i selskabslokaler på Hotel Royal, St. Torv.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Skoledirektør Sv. Aa. Rasmussen har lovet at komme og vil efter generalforsamlingen causere om »de gode gamle dage«.

Efter generalforsamlingen er foreningen derpå vært ved det sædvanlige traktement.

På bestyrelsens vegne
A. K. Baunsgaard.

Bemærk!

Tilmeldelse skal ske til skoleinspektørens kontor mellem kl. 12,15 og 13,15, tlf. 12 23 60 — og seneste tilmelding er mandag den 20. maj.

Generalforsamlingen 3. maj 1967

Generalforsamlingen, der i år afholdtes på Hotel Royal, begyndte med, at formanden ringede på den nye dirigentklokke, som foreningen har fået af Einar Lundgaard, 1912.

I sin beretning rettede pastor Baunsgaard en tak til skolen for godt samarbejde, ligeledes rettedes en tak til årets jubilarer, RB — 1932, der på jubilæumsdagen efter besøg på skolen havde indsamlet 140 kr. til disposition for skolen eller elevforeningen.

Som et a propos til emnet på aftenens tale »Den gamle og den nye skole« fortalte formanden, at der i år for første gang var tilmeldt en pige til generalforsamlingen, men hun var dog ikke mødt op. Sammenkomsten på skolen den 6. december 1966 havde haft 150 deltagere. Selvom festen gav underskud, må den betragtes som vellykket og som en nødvendig udgift, da der herigennem skaffes nye medlemmer til foreningen. Munkeposten, der bør betragtes som en hilsen til gamle elever, har været i den heldige situation, at der ikke har været stofmangel, og bladet har derved løst sin opgave, at være bindeled mellem gamle elever. Formanden rettede en tak til alle, der har medvirket til, at bladet kunne udkomme.

I anledning af, at foreningen til næste år fylder 40 år, efterlyste formanden ideer til dette jubilæum.

Kassereren forelagde regnskabet og fortalte, at han havde sendt opkrævning til medlemmer, der ikke pr. giro havde indbetalt kontingent. Denne henvendelse havde i 81 tilfælde givet resultat.

Pastor Baunsgaard blev genvalgt til formand, og ekspeditionssekretær Børge Klerke Rasmussen blev indvalgt i bestyrelsen i stedet for Preben Koch, der var rejst fra byen.

Under eventuelt foreslog kassereren kontingentforhøjelse til 15 kr., hvilket med det nuværende medlemstal ville give en indtægtsforøgelse på 1500 kr., hvilket var nødvendigt, hvis foreningen stadig skulle kunne løse de opgaver, den hidtil har påtaget sig.

Forslaget gav anledning til en livlig diskussion, der dog især drejede sig om betalingen for de 5 yngste årgange. Resultatet blev, at man gik ind for et kontingent på henholdsvis 7 og 15 kr.

Aftenens dirigent, skoleinspektør Bang-Sørensen, afsluttede generalforsamlingen med at takke på skolens vegne for legater og for det vellykkede julearrangement.

Viceskoledirektør P. Dethlefsen talte derefter over emnet: »Den gamle og den nye skole«.

L. Winkler.



Knud Kristensens mindelegat:

Else Marie Jensen, 3. real.

Elevforeningens legater:

Jørn Eskildsen, 3. real.

Rita Brødsgård Engslund, 3. real.

Annette Bay Christiansen, 9. klasse.

Ole Ambrosius Jensen, 9. klasse.

Forældreforeningens legat:

Lone Nielsen, 9. klasse.

Sports- og kammeratskabslegat:

Flemming Svane, 9. klasse.

Sv. E. Bang-Sørensen.

Her er listen over foreningens medlemmer

- ER DU MED?

Leif Achton, Torvestien 25, Brøndbyøster.
Allan Andersen, Jonstrupvej 229, Ballerup.
Birthe Andersen, Thunøgade 21, Århus C.
Bjørn Andersen, Sejtrøgade 10, Århus C.
C. Å. Andersen, Nyborgvej 46, Odense.
I. Boye Andersen, Fælledvej 82, Fredericia.
Niels Laan Andersen, Chr. Sonnesvej 19, Odense.
Niels Andersen, Kastaniebakken 3, Risskov.
F. Meldgaard Andersen, Villavej 26, Skanderborg.
Poul R. Andersen, Jacob Jensensgade 7, Århus C.
K. Andreassen, H. C. Ørstedesvej 6, Århus C.
Kaj I. Andreassen, Augustenborggade 13, Århus C.
K. L. Andreassen, Skæring Strandvej 32, Egå.
Peter Pilgaard Andreassen, Klostersgade 15, Århus C.
E. Arndt, Stenkildevej 16, Viby J.
Erik Askel, Harald Kiddesvej 22, Åbyhøj.
Robert Astrup, Platanvej 13, Roskilde.
Sven Avnby, Lyngbygårdsvej 93, Kgs. Lyngby.
E. Åbo, Christiansholmsvej 9, Viby J.
Peter Aagaard, Silkeborgvej 32, Århus C.
K. E. Aastrup, Hestehavevej 2 D, Højbjerg.
H. Baastrup, Nordborggade 5, Århus C.
Anders Bak, Vesterbrogade 31, Århus C.
Poul Henning Bak, Lollandsgade 38, Århus C.
Poul Bartels, Boulevarden 46, Århus C.
G. Bauerdorf, Skovagervej 26, Risskov.
A. K. Baunsgaard, Ormslevvej 56, Viby J.
Georg P. E. Bendixsen, Laven St.
Per G. Bentsen, Koll. 3, vær. 104, Århus Universitet.
Niels Berg, Siriusvej 8, Århus C.
Valter Birkemose, Klostersgade 3, Århus C.
Ib Bjerregaard, Skovfaldet 2 K, Århus N.
Bodil Bjørn, Ryegade 31, Århus C.
Henrik Lumbye Bock, Saltholmsgade 21, Århus C.
Gunnar Borg, Arnegårdsvej 39, Åbyhøj.
Eyvind Brandsholt, Arildsvej 15, Viborg.
Eigil Brask, Nyvej 24, Malling.
A. L. Brems, P. Mønstedesalle 19, Højbjerg.
Orla M. Brogens, Skanderborgvej 27, Århus C.
Ib Bruun, Baldursgade 107, Esbjerg.
Niels Aaby Brændstrup, Martin Wahlsvej 18, Århus C.
A. P. Brøsted, Rundhøjalle 30, Højbjerg.
Poul S. Bøje, Agrivej 1, Risskov.
Erik Christensen, Høgevej 1, Århus V.

Finn Christensen, Ringkøbingvej 33, Århus C.
Henning Christensen, Jagtvej 17, Højbjerg.
Ib Christensen, Kridthøjvænge 72, Højbjerg.
J. C. Christensen, Turesensgade 5, København K.
J. Filskov Christensen, Stavangergade 5, Århus N.
Johs. Christensen, Thorsgade 55, Silkeborg.
Jørgen Per Vinther Christensen, Ny Munkegade 4, Århus C.
K. E. Christensen, Møllekrogen 13, Kgs. Lyngby.
Munch Christensen, Nørregade 22, Vejle.
Svend Christensen, Tranekærparken 45, Risskov.
Ulrik Christensen, Sejrgade 15, Århus C.
Ib Skovbo Christiansen, Langelandsgade 9, Århus C.
A. Skovbo Christiansen, Langelandsgade 9, Århus C.
Elvin Dahl, Dampfærgevej 3, København Ø.
E. Davidsen, Onsbjerg, Samsø.
Carlo Deleuran, Store Torv, Århus C.
P. Detlefsen, Rosenvangsalle 73, Århus C.
Arne Dons, Skanderborgvej 33, Århus C.
Ingvar Dybkjær, Egå Efterskole, Egå.
Eiler Berg Ebbesen, V. Ringgade 46, Århus C.
Bent Egeberg, Silkeborgvej 9, Århus C.
Poul Ehrenreich-Petersen, Solbakken 35, Risskov.
Johannes Ejler, Jydske Tidende, Kolding.
Steffen Ekenberg, Nr. Alle 33, Århus C.
Emdal, Hinnerup skole, Hinnerup.
Egon Enemærke, Jølbyvej 30, Rødovre.
David Engelsen, Herning.
Hjort Eriksen, Kornvænget 6, Ballerup.
Ole Just Eriksen, M. Wahlsvej 28, Århus C.
Svend Eriksen, Lem St.
Chr. Ernst, Ved Klosteret 21, København Ø.
Aksel Findal, Espedgårdsvej 39, Bagsværd.
Einer Forstberg, Allegade 14, København F.
Gregers Frank, Koll. 2, vær. 96, Århus Universitet.
William Frank, Koll. 2, vær. 96, Århus Universitet.
K. B. Frederiksen, Samsøgade 18, Ålborg.
Per Fregerslev, Solbakken, Rødekro.
Poul Frentz, Skovvangsvej 22, Århus N.
Svend Frier, Svanekevej 12, Ikast.
Bent Friis, Bjerringsvej 23, Brabrand.
Bent Frost, Solhvervsvej 26, Århus N.

Palle E. Frost, Odinsvej 8, Åbyhøj.
 Finn Gade, Strandparken 13, Århus C.
 Poul Gam, Grønnegade 71, Århus C.
 Birthe Gammelgaard, Nr. Alle 61, Århus C.
 Helge Gammelgaard, Ny Munkegade 4, Århus C.
 Geert Holgreen Geertsen, Solklintvej 9, Egå.
 Bent Gisselson, Hjortensgade 28, Århus C.
 Mogens Gjelstrup, Nordborggade 43, Århus C.
 A. Gravgaard, Dalgas Avenue 33, Århus C.
 Flemming Groth, Illerupvej 32, Århus N.
 Mogens Groth, Langenæsalle 58, Århus C.
 Einar Grothkær, Blågårdsgade 29 A, København N.
 Jens Grouleff, Mejlgade 26, Århus C.
 Julius Gårdbo, Assensgade 19, Århus C.
 Jørgen A. Hald, Toften 101, Munkebo.
 O. J. Hall, Tingvej 14, Hornslet.
 Inger Lise Hamborg, Grønnegade 91, Århus C.
 A. Hammerschmidt, Sdr. Alle 10, Århus C.
 Arvid Hansen, Vestergade 7, Grindsted.
 Bent Hansen, Kvædevej 37, Højbjerg.
 Bjarne Hansen, Hjortensgade 40, Århus C.
 Franz Hansen, Centralskolen, Mørke.
 Henning Moss Hansen, Gustav Wiedsvej 25, Århus C.
 Henrik Hansen, Hjortensgade 40, Århus C.
 Hugo Pilgaard Hansen, Gurrevej 36, Hvidovre.
 Ivan Hansen, Jyllandsalle 33, Århus C.
 Jørgen Hansen, Bernstorffsvej 36, Odense.
 Knud Bløcher Hansen, Europaplads 2, Århus C.
 Kurt Hansen, Stadionalle 39, Århus C.
 Laurits Chr. Hansen, Carl Plougsvej 22, Kolding.
 Knud V. Hansen, Kvædevej, Højbjerg.
 Sigurd Hansen, »Røde Hus«, Oxbøl.
 Tage Hansen, Strandbyvej 23 A, Risskov.
 V. Juul Hansen, Fenrisvej 8, Åbyhøj.
 Willy Hansen, Gartnervænget 8, Tranbjerg J.
 Karsten Haug, Lollandsgade 39, Århus C.
 V. Heesche, Olaf Rudesvej 7, Højbjerg.
 A. Hilmar, Klostergade 2, Århus C.
 H. Hindby, V. Ringgade 56, Århus C.
 P. H. Hollenbo, Tornskadevej 43, Århus V.
 S. V. Holmstoel, Thunøgade 20, Århus C.
 Rich. Houlberg, Søndergade 30, Århus C.
 Chr. P. Honneré, Lystrupvej 12, Risskov.
 Jørgen Houmann, Pilevænget 44, Viby J.
 A. Ilsøe, Ryesvej 3, Fredericia.
 Chr. Ilsøe, Tjørnevej 30, Kgs. Lyngby.
 Børge Jacobsen, Brendstrupvej 50, Århus N.
 Gert Jacobsen, V. Ringgade 214, Århus N.
 A. E. Jensen, Anholtsgade, Århus C.
 Anton Jensen, Skernvej 10, Århus C.
 B. Jensen, Kystparkvej 3, Egå.
 Bodil Dam Jensen, Vestergade 80, Århus C.
 Børge Roulund Jensen, Kongevej 41, Viby J.
 Børge Munk Jensen, BT, Gl. Mønt, København K.
 E. Juul Jensen, Vegavej 3, Århus C.
 E. Bjerregaard Jensen, Hobrovej 52, Randers.
 E. Laursen Jensen, Kretegård, Løgten.
 Erik Jensen, Hjortevænget 8, Højbjerg.
 Erik Vang Jensen, Sorgenfrialle 38, Fruens Bøge.
 Flemming Møller Jensen, Fyrkatvej 13, Århus N.
 Gerner Jensen, Ormslevvej 56, Viby J.
 H. Hygaard Jensen, H. C. Ørstedesvej 21, Århus C.
 K. Bjerregaard Jensen, Falkoneralle 61, København F.
 Kaj Johan Jensen, Engdalsvej 78 B, Brabrand.
 Kaj E. Jensen, Tåsingegade 10, Århus N.
 Knud Reinholt Jensen, Østervinge 28, Esbjerg.
 Knud Roulund Jensen, Rolsøvej 11, Risskov.
 K. Mandal Jensen, Augustenborggade 3, Århus C.
 Mogens Vang Jensen, Chr. Molbechsvej 21, Århus C.
 Ole Jensen, V. Ringgade 38, Århus C.
 Ole J. Jensen, Skovvangsvej 191, Århus N.
 Poul Hvid Jensen, C. F. Ågårdsvej 34, Højbjerg.
 S. Jensen, Skovgårdsgade 2 A, Århus C.
 Sv. Erik Hougaard Jensen, Paludan Müllersvej 105, Århus C.
 Sv. Å. Jensen, Eskholtvænget 17, Mølholm, Vejle.
 Th. Jensen, Langenæsalle 64, Århus C.
 V. Bang Jensen, Espedalen 90, Vejlbj pr. Risskov.
 Finn Jeppesen, Lundbyesgade 3, Århus C.
 C. Jessen, Tousvej 15, Åbyhøj.
 B. Jordal, Hospitalsgade 5, Randers.
 Aksel Juhl, Ørumsgade 44, Århus C.
 Birgit Juhl Jørgensen, Thorvaldsensgade 19, Århus C.
 Carl Jørgensen, Århus Rådhus, Århus C.
 B. Linaa Jørgensen, Vestergårdsgade 32, Århus C.
 Eigil Jørgensen, Violvej 22, Risskov.
 Gunnar Jørgensen, Åboulevarden 47, Århus C.
 Ib Gunnar Jørgensen, Fr. Nansensvej 38, Århus N.
 Knud Jørgensen, Bakkefaldet 37, Århus V.
 Kjeld S. Jørgensen, Ingerslevs Boulevard 15, Århus C.
 Jesper Jørgensen, Birkevej 18, Risskov.
 Jørgen Jørgensen, Junovej 8, Århus C.
 Sv. Aa. Jørgensen, Horsensgade 2, Århus C.
 Poul R. Kallesø, Pilevænget 29, Viby J.
 Johs. Kastberg, Hornslet.
 Orla Kellberg, Bruunsgade 29, Århus C.
 H. W. Kiene, Langenæsalle 10, Århus C.
 Leif Kjeldsen, V. Ringgade 174, Århus C.
 A. Kjærsgaard, Polluxvej 5, Århus C.
 O. Klercke, Borgergade 74, Silkeborg.
 Mogens Klinge, Åboulevarden 79, Århus C.
 G. Klostergaard, Kystvejen 65, Århus C.
 G. Knudsgaard, Borgmesterbakken 16, Horsens.
 E. Koch, Gl. Rye, Ry St.
 Karl Kock, Steen Blichersgade 4, Randers.

Erik Kofoed, Østboulevarden 11, Århus C.
 Erling Kristensen, C. Blochsgade 29, Århus C.
 K. Kristensen, Atlasvej 2, Århus C.
 Leo Kæraa, Banegårdsplads 8, Århus C.
 Hj. Larsen, Østbanetorvet 9, Århus C.
 Jens Georg Larsen, Vilh. Bechsvej 66, Århus C.
 Knud Larsen, Nyhavevej, Slangerup.
 Mogens Skov Larsen, Vestergade 49, Århus C.
 Nic Larsen, Vilh. Becksvej 60, Århus C.
 Ove Larsen, Dunhammervej 1, Beder.
 Poul Elman Larsen, Åkandevej 11, Stilling.
 Torkil Larsen, Hans Egedesvej 16, Århus N.
 Olaf P. Lauritzen, Ålesundsvej 14, Århus N.
 P. Faurholt Lauritzen, Hvedevangen 3, Århus N.
 Willy Lauritzen, Fredenstov 6-8, Århus C.
 A. Laursen, Dalgas Avenue 31, Århus C.
 C. A. Laursen, Storegade 35, Sorø.
 F. Færge Laursen, Oluf Rudesvej 38, Højbjerg.
 Henry G. Schmidt Laursen, Vestre Ringgade 34, Århus C.
 Hans Laursen, Søgade 24, Kolding.
 Hans K. Laursen, Kystvej 65, Århus C.
 Peter K. Laursen, Hvidovrevej 279, Hvidovre.
 Søren Leth, Skolevej 22, Viby J.
 M. E. Liljerøth, Ny Munkegade 1, Århus C.
 Lorentzen, Mich. Anchersvej 3, Højbjerg.
 Lundgaard, Ryesgade 8, Århus C.
 Ib Lüdemann, L. Hammerichsvej 23, Århus N.
 C. J. Madsen, Mich. Anchersvej 27, Højbjerg.
 Carlo Meinhard Madsen, Bramminge Apotek, Bramminge.
 Henning Pagh Madsen, Dyrehavevej 13, Århus C.
 Ib Madsen, Sygehusvej 1, Grenå.
 V. Daugaard Madsen, Nørregade 45, Århus C.
 Vivian Madsen, Marstrandsgade 29, Århus C.
 Knud Mansachs, Sigridsvej 35, Brabrand.
 Helga Medom, Paludan Müllersvej 107, Århus V.
 Carsten Meyer, V. Ringgade 212, Århus C.
 Arne Hølvig Mikkelsen, Museumsgade 2, Århus C.
 B. Hølvig Mikkelsen, Frederiksbergalle 39, København V.
 Hardy Mikkelsen, Hammershusvej 70, Århus V.
 K. E. Momme, Vilh. Bergsøesvej 19, Århus V.
 Kaj M. Monsson, Langenæsalle 62, Århus C.
 Finn Lund Møller, Birkeparken 5, Åbyhøj.
 Bent Møller, Klintevej 27, Risskov.
 E. Lykke Møller, Gormsvej 6, Herning.
 John M. Møller, Dalvej 13, Viby J.
 Ragnar R. Møller, Ottingvej 33, Herlev.
 Steen Møller, Vesterå 10, Ålborg.
 Carl Nielsen, Ole Rømersgade 67, Århus C.
 Frederik Nielsen, Langelandsgade 193, Århus N.
 Henning Nielsen, Nordborggade 33, Århus N.
 Keld Nielsen, Brendstrupvej 145, Århus N.
 Mogens Kaalby Nielsen, Bakkevej 6, Græsted.
 O. Harboe Nielsen, N. Bjerresvej 24, Højbjerg.
 Palle Nielsen, Asylgade 10, Århus C.
 Palle Nielsen, Kathrinebjergvej 63, Århus N.
 Peter Skjoldhøj Nielsen, Silkeborgvej 9, Århus C.
 Sven Aa. Nielsen, Mich. Anchersvej 6, Højbjerg.
 Stig Nielsen, Parkalle 9, Århus C.
 Tage Nielsen, Dronninglundvej 9, Vanløse.
 Aage Nielsen, P. P. Ørumsgade 28, Århus C.
 Kaj Niemann, Lodager 9, Albertslund.
 Arthur Nissen, Middelfartsgade 14, København Ø.
 Finn Normann Jensen, F. Thomsensgade 4, Århus N.
 Verner Nyborg, Søhuse 9, Bagsværd.
 Arrild Næve, O. Rudesvej 60, Højbjerg.
 Philip Nørgaard, Valbirkevej 7, Hellerup.
 Bent Olsen, Kursusskolen, Almindingen.
 Karl Erik Olsen, Slotsgården, Jægerspris.
 Henning Roland Olsen, Langenæsalle 3, Århus C.
 Jørgen Olesen, Nordbyvej 45, Viby J.
 Poul Erik Olesen, Ollerupvej 12, Højbjerg.
 William Overgaard, Skelbækvej 39, Risskov.
 Aksel Pedersen, Holmevej 279, Højbjerg.
 Birgit Pedersen, Grønnegade 66, Århus C.
 Carl Pedersen, Nordborggade 24, Århus C.
 Erling Kastrup Pedersen, Nattergalevej 31, Århus V.
 Henning Petersen, Trankersvej 15, Randers.
 Erik Sv. Pedersen, Godhavnsvej 5, Århus N.
 Jens E. Pedersen, Gustav Wiedsvej 25, Århus C.
 K. Ingemann Petersen, Grantsalle 17, Hellerup.
 Poul Pedersen, Vesborgvej 4, Risskov.
 Søren Pedersen, J. L. Heibergsvej 39, Åbyhøj.
 W. Pedersen, Bissensgade 16, Århus C.
 Willy Pedersen, Skagensvej 18, Egå.
 Carlo O. Petersen, »Langagergård«, Mundelstrup.
 Aage Koch Petersen, Banegårdsplads 20, Århus C.
 Edmund Post, Mejlgade 67, Århus C.
 O. Kiplev Poulsen, Bogensegade 1, Århus C.
 Erik Prins, Vorregårdsalle 115, Århus N.
 Erik Quist, Dyrehavevej 15, Århus C.
 Preben Ramsbøll, Østergade 30, Århus C.
 K. Rande, Niels Andersensvej 43, Hellerup.
 A. Lykke Rasmussen, Boikenvej 3, Århus C.
 B. Klerke Rasmussen, F. Rostrupsvej 9, Århus C.
 Erik Rasmussen, Firkløvervej 12, Risskov.
 Helge Rasmussen, Skolebakken 5, Århus C.
 H. Randlev Rasmussen, Vesterbrogade 1, Århus C.
 K. E. Rasmussen, Skovvej 2 C, Korsør.
 Kay Rasmussen, Kjejrtrup pr. Hobro.
 K. Lumbye Rasmussen, Odense.
 Poul Rasmussen, Myrtevang 11, Virum.
 Tove Reinau, Nørrealde 78, Århus C.
 Ravn, Haslevej 2, Åbyhøj.
 Johan Richter, Banegårdsgade 1, Århus C.

C. M. Riis, Guldsmædgade 30, Århus C.
V. Aa. Rønlev, Ydunsvej 18, Åbyhøj.
Sv. Samild, C. Johansgade 13, København Ø.
Orla Sandberg, Skanderborgvej 1, Århus C.
Sigurd Schmeltz, Stødov, Helgenæs pr. Knebel.
E. Schmidt, Vesteralle 8, Århus C.
Bent Schou, Skovfaldet 2 G, Århus N.
V. Simonsen, Julius Bechgårdsvej 7, Århus C.
C. A. Sjelle, Njalsgade 75, København S.
B. Skov, Hortensiavej 9, Højbjerg.
Hugo R. Skov, Grønningen 5, Århus C.
N. H. Skov, Grønningen 5, Århus C.
Palle Stentoft, Fuglsangsalle 101, Århus V.
Carl Stjerne, Holmevej 183, Højbjerg.
Niels Svane, Aldersrovej 46, Århus N.
Alice Svejgaard, Rugbakkevej 4, Århus N.
Leif Svendsen, Ryslingevej 28, Højbjerg.
Bent Søndergaard, Havrebakken 3, Århus N.
Carl Jørgen Sørensen, Langelandsgade 9, Århus N.
Erling Sørensen, Uffesvej 14, Århus C.
Gunner Sørensen, Solbakken 53, Risskov.
H. Drews Sørensen, H. C. Ørstedesvej 39, Århus C.
Hj. Sørensen, Sundsvej 69, Horsens.
Knud P. Sørensen, Ålesundsvej 12, Århus N.
L. Harding Sørensen, Klokkerbakken 46, Århus V.
Niels R. Sørensen, Kildegården 12, Århus C.
Ib Møller Sørensen, Bakkedraget 24, Birkerød.
Per Sørensen, Hørgårdsvej 2, Stilling.
P. Møller Sørensen, L. Hammerichsvej 19, Århus N.
Sv. Bang Sørensen, Ny Munkegades skole, Århus C.
H. H. Termølen, Hanebred 15, Vanløse.
J. M. Thestrup, Løvenholmsalle 4, Viby J.
E. Timmermann, Saturnvej 5, Århus C.
P. Thomassen, Kastrupvej 203, Kastrup.
Viggo Thomsen, Mikkil Vibesvej 1, København K.
Børge Thurm, Skolegade 7, Århus C.
G. Thykjær, Falstersgade 50, Århus C.
S. Topholm, Pindstrup St.
Niels Trolle, Viborgvej 29, Århus C.
G. Valentin-Hjort, Nordbyvej 50, Viby J.
Henning Vandbæk, Holme Møllevej 125, Højbjerg.
H. Viggard-Jensen, Ansvej 23, Silkeborg.
E. Winther, Hjulbjergvej 56, Højbjerg.
Arne Voldby, Langenæsalle 60, Århus C.
Knud Wernel, Kronprinsesse Sofiesvej 30, København F.
Kurt Westergaard, Silkeborgvej 202, Åbyhøj.
Leo Winkler, Ndr. Ringgade 81, Århus N.
R. Vistisen, Grønnegade 63, Århus C.
K. Witt, Aboulewarden 100, Århus C.
Preben Østergaard, Ringkøbingvej 4, Århus C.
Wilh. Østenfjeld, Mejlgade 53, Århus C.

Indmeldte i december 1967:

Margrethe Loven-Hansen, Nørrealde 18, Århus C.
Randi Kruse Andersen, Guldsmædgade 23, Århus C.
Else Marie Jensen, Ringkøbingvej 5, Århus C.
Ole Ottesen, Sct. Marcus Kirkeplads 10, Århus C.
Bjarne Hagelquist, Sct. Marcus Kirkeplads 6, Århus C.
Mikael Verholt, Grønnegade 95, Århus C.
Allan Helbæk Nielsen, Paludan Müllersvej 83, Århus N.
Øjvind Serup, Teglværksgade 1, Århus C.
Conny Mikkelsen, Langelandsgade 1, Århus C.

I alt 354 medlemmer.

TEKTRA A/S

Ingeniør & handelsfirma

Intern transport og lagerindretning

Guldsmædgade 22

Århus C

Telefon 12 39 33

Udgivet af

Munkegade skoles elevforening



Redigeret af

A. K. Baumgaard



Tryk:

Kongsvang Bogtrykkeri

**MAJA
GAMMELGAARD'S
BOGHANDEL**

Nr. Alle 33
Telefon 12 17 37
Århus C


Kongelig Hofleverandør
BRUUN & SØRENSEN A/S
Ingeniørfirma

Mester-Møbler
Ny Munkegade 4 - Tlf. 13 28 88


JYLLANDS SKILTEFABRIK OG MALERFORRETNING &
SIDEN 1918 ASYLGADE 4, ÅRHUS C. TLF. 12 20 36. GIRO 49819

**BRD.
KOFOED**

STENHUGGERI . ÅRHUS C



Stempler og skilte
til ethvert formål


LEVERANDØR TIL DET KGL. DANSKE HOF

CERES BRYGGERIERNE A/S